

Kasım 2023 | Sayı No: 92

# PASABI

Pazar  
Sabahı  
Bilgileri

**Bu Hafta...**

Rupt

Mevsim Geçişlerinde Beslenme

Ya köprünün parçası olur insan ya da sur duvarının

Pentest Günlükleri

Gece Yarısı Kütüphanesi

[www.pasabi.net](http://www.pasabi.net)



Kasım 2023 | Sayı No: 92

## İÇİNDEKİLER

- 03 Editörden M. Recai YILMAZ
- 04 Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki  
Hakkındaki Kanun, 1928
- 05 Balkabağı ve Yenilenebilir Enerji
- 06 Yapay Zeka ve Kanser
- 07 Nedir Bu..?  
Behiye KARA
- 10 Mevsim Geçişlerinde Beslenme  
Elif Gizem YILMAZ
- 11 Nöbetçi Çevirmen  
Savaşkan İLMAK
- 13 Pentest Günlükleri  
Yılmaz DEĞİRMENCİ
- 14 Kitap  
SAslı SEYHAN ÇAKIR

## 152 Bin Aktif İlan

Turizm amaçlı konut kiralama faaliyetlerine ilişkin yeni yasal düzenlemeler TBMM'de onaylandı.

Teknolojinin gelişmesi ile daha önceleri yasal boşlukları görenler konutlarını turizm amaçlı kiralara veriyorlardı.

Ekonomisi turizm, sanayi, asker ve üniversite öğrencisine dayalı olan şehirlerde evlerini günlük kiraya veren sayılarında ciddi artışlar vardı. Fırsat ekonomisi oluşmuştu.

Üstelik dünyada iyi bir örnekte vardı. Airbnb.

Hemen sarı sayfalı internet sitelerine üyelik, günlük oda fiyatları eklenmesi ve takibi, yanına da iki afili fotoğraf eklenmesi ile bir anda konaklama sektörüne çözüm ortağı oluveriyorlardı.

Çok para yapacağız, hatta rakibimiz Airbnb'ye nal toplatacağız. niyet, hedef ve sesleri çokça duyulur olmuştu.

Kim tutar bizi...

Denetim yoksunluğu, Vergi kçağı, her gelene ne olursan ol, ol gel konsepti mevcut oluşmuştu.

İstanbul başta olmak üzere turist kaynak ülkeleri ve jeopolitik sonuçlar ile ülkedeki barınma ihtiyaçları da artınca günöbirlik evlere talep artışı patladı.

Kontrolsüz olmaları halen en büyük sorun. Apartman ve site içerisinde bu işi yapanların sürekli oturanlar ile sorunlar yaşıyorlar. Özellikle güvenlik zafiyetlerine yol açması bu işi yapanların çok umurunda değil.

Görünen ama görölmek istenmeyen bu sistem açığının etkileri 2023 yılında daha çok hissedildi.

Ülke nüfusunun artması, şehir planlamalarının doğru ve uygun yapılmaması, yabancıların çokça konut alması sonucunda matematik ve ekonomi bilimlerinden gelen bazı verileri sorunu gözler önüne serince çareler aranmaya başlandı.

Yeni yasal düzenlemelerde işte tam bu noktada devreye girecek.

Aksi takdirde çeşitli nedenlerle her geçen gün izinli tesis /otel girişlerinin azaldığı ve izlenemeyen bir konaklama sektörünün etkilerine gireceğiz. Bir yere gitmeden önce sarı sayfalı sitelere bakanların konaklamalarını göreceğiz.

Bunun yanında yine bu işi yapanların %80- %90 ı (Şu anda Türkiye'de 152 bin kadar kadar aktif ilan bulunuyor) bu düzenlemelere uymayacaklardır. İstemediğimiz suç ve suça uygun ortamlar olarak devam edeceklerdir.

Dikkat çekilecek ve olumlu bir bakış açısıyla baktığımızda ise bu karar ile düşük bütçe ile seyahat eden birçok turist tercih ettiği bu modeli tercih edenler alternatif olarak seyahatlerini başka ülkelere kaydıracaklardır.



## Editörden

M. Recai YILMAZ

*Canhariset*  
**100**  
**YAŞINDA!**

# TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDAKİ KANUN, 1928

1 Kasım 1928'de Mustafa Kemal'in TBMM'deki konuşmasının ardından, Başvekil İsmet Paşa'nın sunduğu kanun tasarısı "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun" oybirliğiyle kabul edildi. 1928'de Türkiye nüfusu 14 milyon, okuryazar oranı %13'tü. Bu hesaba göre 1.5 milyon okuryazarımız vardı. Bunların da ancak %10'u iyi derecede okuyardı..

Eski harfleri şöyle böyle sökenler de duraksamadan okuyanlar da birkaç gün, birkaç ay, bir yıl içinde yeni harfleri öğrendiler.

Bütün ulusun ümmi olması gibi bir durum yaşanmadı. Uygulamada da 1930 Haziran'ına kadar geçiş olanağı tanındı.

Kanunun kabul edildiği gün, Sivas milletvekili Rahmi Bey'in teklifi üzerine Mustafa Kemal'e altın bir alfabenin takdim edilmesi de kararlaştırılmıştı. Alfabenin ihalesini, cevahirici Hrant Babayan almıştı. Tasarımını S. Agayan'ın yaptığı alfabenin imalatını ise kuyumcu Levon Mazlumyan üstlendi. Eser, bugün Anıtkabir Müzesi'nde...



# BALKABAĞI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir enerji, dünyanın uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde yoluna devam edebilmesi için hem ülkelerin hem de şirketlerin gündeminde. Severn Trent isimli bir şirket, yenilenebilir enerji için ilginç bir hamle yaptı. Şirket, 50 binden fazla balkabağı ile yenilenebilir enerji üretecek. yaratma ve çalışma enerjisi verir.”

Severn Trent Green Power, 50 binden fazla balkabağı ile yenilenebilir enerji üretmek için kolları sıvadı. Şirket, Cadılar Bayramı'ndan sonra kalan balkabaklarıyla yaklaşık 22 MWh enerji üretmeyi öngörüyor.

Bu miktarda bir enerji, tüm gün boyunca yaklaşık 2.000 eve yetecek kadar enerji sağlayabilir. İstenmeyen kabakların geri dönüştürülmesi, bunların ayrışıp metan saldıkları çöplüklere atılmalarını önlemek için çok önemli.

İngiltere'deki yerel meclislerde genellikle diğer gıda atıklarının yanı sıra balkabağı toplanmasına yönelik hükümlerde de bulunuyor. Oxfordshire'da Cadılar Bayramı'nı takip eden haftada gıda atıklarının hacminde gözle görülür bir artış gözlemleniyor. Benzer şekilde Midlands'de, aynı dönemde önemli miktarda yerel yönetim atığı Doğu ve Batı Birmingham anaerobik çürütme tesislerine gidiyor.



# YAPAY ZEKA VE KANSER

İngiltere’de yapılan bir araştırma, nadir görülen bir kanser türü olan retroperitoneal sarkomun agresiflik derecesini belirlemede, yapay zekanın mevcut yöntemlere göre yaklaşık iki kat fazla başarılı olduğunu ortaya koydu.

Yapay zeka, çıplak gözle görülemeyen detayları tanımlayarak yüzde 82 oranında doğru sonuçlar verdi. Laboratuvar analizlerinde ise başarı oranı yüzde 44’te kaldı.

Londra’daki Royal Marsden Hastanesi ve Kanser Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacılar, bu şekilde tedaviyi iyileştirilebileceğini ve her yıl binlerce kişinin yararlanabileceğini söyledi. Uzmanlar aynı zamanda, diğer kanser türlerinin erken fark edilmesi potansiyelinden de heyecan duyduklarını belirtti.

Yapay zeka, meme kanserlerinin teşhisinde ve tedavi sürelerinin kısaltılmasında büyük bir potansiyel gösteriyor.



# NEDİR BU...?

*Canharizet*  
**100**  
**YAŞINDA!**

*Behiye KARA*



## **RUPT**

Günümüz iş dünyasının karmaşıklığı ve belirsizliği, iş dünyası liderlerini yeni yollar aramaya itiyor. Artık, VUCA terimi (Volatilite, Belirsizlik, Karmaşıklık ve Belirsizlik) yetersiz kalıyor ve bu karmaşık zorluklara daha iyi bir şekilde yaklaşmak için yeni bir yol arayışı başlamış durumda. İşte bu noktada, RUPT™ konsepti devreye giriyor.

### **RUPT™ Nedir?**

RUPT™, Latince kökenli "**rumpere**" kelimesinden türetilmiş bir kısaltma olup, "kırmak, patlamak" anlamına geliyor. Bu terim, dört önemli özelliği ifade eder: Hızlı, Tahmin Edilemez (Öngörülemeyen), Paradoksal ve Karışık.

İş dünyası liderleri için, RUPT™ terimi, işlerini daha iyi anlamalarına, daha etkili kararlar almalarına ve başarıyı yakalamalarına yardımcı olabilir.



Deloitte tarafından yapılan bir araştırmaya göre, iş dünyasındaki liderlerin %88'i, hızla değişen koşulların organizasyonları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirtiyor.

PwC'nin CEO Anketi sonuçlarına göre, iş dünyasındaki liderlerin %60'ı, geleceği tahmin etmenin giderek daha zor hale geldiğini düşünüyor ve bu nedenle adaptasyon yeteneklerini geliştirmeye odaklanıyor.

*"Zamanla dünya değişti, şimdi siz değişmelisiniz ya da kaybedersiniz," Warren Buffet*





## RUPT™ ve Liderlik

RUPT™ terimi iş dünyası liderleri için yeni bir yol haritası sunuyor. Ancak, RUPT™ oyunda ve liderlik eksik olduğunda bazı sorunlar ortaya çıkabilir. İşte bu durumları ele almanın üç olası yolu:

Değişim hızla geliyor, bu nedenle liderlerin öğrenme çevikliğini geliştirmeleri gerekiyor. Değişim zamanlarında sorunların ve çözümlerin net olmadığı durumlarda başa çıkmak için bu beceri çok önemli. Gelişim deneyimleri liderlere bu zorluklarla başa çıkmak için gerekli zihniyet, beceri ve araçları kazandırmalı.

Liderlerin iç ve dış bölünmeler arasında etkili bir iş birliği yapmalarını sağlayacak araçlar ve süreçler oluşturulmalı. Bu, liderlerin RUPT™ zorluklarına yenilikçi çözümler üretmelerini sağlar.

Çeviklik Geliştirmek ve Uygulamak

Farklılıklar Arasında Liderlik Geliştirmek

Kutuplardan Yararlanmak

Liderler, karmaşık sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında, problem çözme becerilerini kullanma eğilimindedirler. Ancak bu tür sorunlar daha karmaşıktır. Liderler, bu sorunları kaldıraç olarak kullanarak farklı bir düzeye çıkarabilirler.

RUPT™, iş dünyasının yeni gerçeğini ifade ediyor ve liderlere bu karmaşık zorluklarla başa çıkmak için yeni bir yol gösteriyor. Değişen iş dünyasında başarılı olmak için liderlerin RUPT™ kavramını anlamaları ve bu yeni gerçeklikte nasıl yol alacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Başarı, bu yeni dünyada çevik, öngörülemeyen, paradoksal ve karışık koşullarda liderlik yapabilme yeteneğine bağlı.

## Mevsim Geçiřlerinde Beslenme

Yaz aylarını geride bıraktığımız, vücudun hastalıklara karşı direncinin azaldığı mevsimin çok deęişkenlik gösterdiği döneme girmiş bulunmaktayız. Hava ların soęuduęu, güneşin kendini daha az gösterdiği bu dönemde yorgunluk, halsizlik, uyku düzeninin bozulması ve gribal enfeksiyonların arttığını görebiliyoruz. Mevsimsel bu deęişikliklerden etkilenmemek ve bedenimizin baęışıklık sistemini güçlendirmek için besin içerięi yüksek kaliteli besinleri daha çok soframıza eklemeliyiz.

Geçiř döneminde saęlıklı beslenme ve saęlıklı yaşam adına birçok öneri sıralayabiliriz.

Bunlar:

- **Tabaęınızı 4 Eřit Parçaya Bölün**

Yumurta, et, tavuk balık gibi besinleri içeren protein grubu; karabuęday, kinoa, siyez, ekşi maya ekmekleri içine alan tahıl grubu; mevsiminde sebzeler ve süt, yoęurt grubunun da içinde olduęu dengeli tabakların her ana öğünde tüketilmesi vücudunuzun ihtiyaç duyduęu günlük besin öğelerinin alınmasına yardımcı olacaktır.

- **Vitamin Mineral Alımını Artırın**

Antioksidan kaynaęı olan A, C, E vitaminleri; minerallerden ise selenyum, çinko ve magnezyum içeren besin grupları baęışıklık sistemini güçlendireceęi için sıklıkla tercih edilmelidir. Besin olarak; yeşil sebzeler, turunçgiller, çię kabak çekirdeęi, çię badem, çię fındık, pıkan ceviz gibi yağlı tohumlar, tahin, kuşburnu ve sarı-turuncu renkteki meyvelerde bolca bulunurlar.

- **Probiyotikten Zengin Beslenin**

Tüketildiğinde insan saęlığına yararlı mikroorganizmaları probiyotikler olarak tanımlıyoruz. Güçlü bir baęışıklık ve saęlıklı bir sindirim sistemi için probiyotik bakterilerce zengin olan besin gruplarını öğünlerimize daha çok ilave etmeliyiz. Bu besinlere kefir, pancar kvass, fermente lahana turşuları, ekşi mayalı esmer ekmekler örnek verilebilir.

- **Bol Bol Su İçin**

Hava ların soęumasıyla ilk vazgeçilen içecek su oluyor. Hem fit kalmak hem de saęlıklı bir yaşam için her bireyin kg başına 30-40 ml su içmesi önerilmektedir. Bu yüzden siz de su içmek için susamayı beklemeyin

- **Sporu İhmal Etmeyin**

Hava ların soęumasıyla günlük fiziksel aktivitelerde azalma görülür. Mevsim geçiřlerine adapte olmaya çalışan vücudu destekleyen ve metabolizmanızı hızlandıran günlük 40-50 dk'lık orta-yüksek tempolu yürüyüşler bedeninize yapacaęınız en büyük iyiliklerden olacaktır.

**Mutluluk ve saęlık dolu bir mevsimsel dönem geçirmeniz dileęiyle...**



Elif Gizem YILMAZ



# NÖBETÇİ ÇEVİRMEN

*Cumhuriyet*  
**100**  
**YAŞINDA!**



*Savaşkan İLMAK*

*Ya köprünün parçası olur insan ya da sur duvarının*

Fransız düşünür **Claude Henri De Saint Simon**'un (1760-1825) muhteşem bir sözü var. 19 yüzyılı hazırlayanlardan ve Fransız İhtilali'nden Sanayi Devrimi'ne geçiş sürecini felsefe sahasında belki de en iyi ifade edenlerden biri sayılan o büyük düşünür diyor ki:

**"Bir toplumu bir araya getirip yeniden örgütlemek yeteneği; ancak insanlığın geleceğiyle geçmiş arasındaki bağı yakalayabilen ve böylece hatıralarıyla ümitlerini bağdaştırabilen, başka bir deyişle, geleneklerle geleceğe yönelik projeler arasında bir köprü kurup, herkesin özlemleriyle beklentilerine cevap verebilen insanlara özgü bir yetenektir."**

Cümle, Saint Simon'un 1813 ilk basım tarihli kitabı **'Mémoire sur la science de l'homme** (İnsan Bilimi Üstüne İnceleme)'de geçiyor.

Fransız sosyalizminin kurucuları arasında sayılan **Saint Simon**; önce **Adam Smith, John Locke, René Descartes** gibi düşünürlerden etkilenmiş, sonra **Marx**'a ilham veren sosyolog olmuş.

Ben, bu düşünürün adını ilk kez **Cemil Meriç**'in 1967 ilk basımlı **'Saint Simon: İlk Sosyolog-İlk Sosyalist'** kitabını elime aldığımda, henüz taze bir üniversiteliyken duymuş ve o kitabı, o yaşımda -doğrusu biraz da sıkılarak- okumuştum...

Sıkıldığım halde niye okumayı sürdürmüştüm peki? Cemil Meriç külliyatını tamamlayabilmek gibi bir ütopyam vardı o yaşta; o yüzden Saint Simon'u da son sözcüğüne kadar sabırla okumuştum. Şimdi **'iyi ki okumuşum'** diyorum.

İlgiyi kurmakta zorlananlar çıkacak olsa da işte tam burada **Cenap Şahabettin** (1870-1934) aklımıza geliyor:

**"Ne bütün varını yiyip ölmüş biri vardır Ne de her fikrini söyleyip susmuş biri..."**

İnsanın dilediği kadar serveti olsun ve dilediği kadar söz hakkı...

Giderken illaki bazı şeyleri bu tarafta bırakarak gidiyor. Bazı şeyleri de değil, her şeyi aslında. İster Saint Simon kadar sosyalist olsun insan, ister David Rockefeller kadar kapitalist...

Ama elbette **'Geleneklerle geleceğe yönelik projeler arasında bir köprü kurup herkesin özlemleriyle beklentilerine cevap verebilen insanlar'** -ve yani ütopyik insanlar- istisna...

Bence istisna tabii.

Onlar, giderken bütün güzellikleri alıp gidilebilecek en güzel yere götürüyorlar.

Biz de geride bıraktıklarıyla yetiniyoruz.

Saint Simon'dan bütün zamanların insanına ve en son da Simon'un belki varlığına inanmadığı bir cennete sıçramışken, artık ana kampımıza dönüp bitirmek herhalde doğru olur: Benim temel dijital başvuru kaynaklarım arasında daima bulunan **felsefe.gen.tr**'de '**Claude Henri De Saint Simon**' başlığının altında upuzun bir yazı var; ama o yazıyı damıttığınızda şu iki paragrafı elde ediyorsunuz: **"Simon, endüstri toplumunda başat konumda olarak bilim adamı ve sanayicileri görmüştür. Simon'un öngördüğü bu yeni düzen olan endüstri toplumunda herkes yeteneğine göre kazanacak ve çalışmanın kutsal niteliği nedeniyle çalışanların saygınlığı artacaktır. Bu düzende çalışmayanlara yer verilmemektedir. Simon bu toplumsal yapıda teknisyen, maliyeci, bankacılar meydana gelen bir teknokratlar yönetimini öngörmüştür.**

(...)

**Simon'da görüldüğü gibi, sosyoloji politik icraata (işleyişe) yol göstermek amacıyla olan araç konumundadır. Simon gelecekteki devlet biçiminin belirlenmesinde ilmi temellere dayanılması gerektiğini söylemiş, bu konuda sosyolojinin yardımına güvenmiştir. Simon'a göre devletin asıl görevi toplum için faydalı işlerin engellenmemesini sağlamak, toplumun istekleri doğrultusunda karar alınmasına imkân tanımak, çalışanlarını değerini bilmek tarzında olmalıdır. O zaman üretici işinin karşılığını sadece tüketicilerle olan bağlantısı ile halledebilecek, böyle olunca da sınıflar arası mücadele ve hükmetme arzusu son bulacaktır."**

Simon'un İngiliz Liberalizmini, Rus Sosyalizmini ve İtalyan Nasyonalizmini biçimlendirmiş bu görüşleri, acaba şimdi sadece kitap müzelerinin (*klasik kütüphanelerin*) tozlu raflarını mı süslüyor? Öyle değildir umarım.

**Sosyalizm, liberalizm falan demişken; böyle pat diye konu**

**değiştireyormuşum gibi olacak ama:**

12 Eylül 1980 askeri darbesinin aslında kimi hedef aldığına ilişkin farklı kesimlerin, farklı görüşleri vardır, hatırlarsınız. Bütün darbeler için benzer yorumlar yapılır: Dış güçler, maşalar, NATO, Gladio vesaire vesaire... Muhafazakârlar ve özellikle de ülkücüler darbelerde, özellikle de 12 Eylül askeri darbesinde hedefte kendilerinin olduğunu söylerken, sosyalist-devrimciler aksine asıl hedefin kendileri olduğunu iddia ederler.

O devri etliye sütlüye dokunmadan kazasız belasız 'atlatanlar' da var elbette; onlar sus pus...

Ama sonuçta sağ veya sol olduğuna bakılmaksızın '**sivil düşüncenin**' (daha anlaşılır bir ifadeyle milli iradenin veya halk iradesinin) hedef alındığı muhakkak.

Şimdi çok alakasız bir zamanda bir Fransız sosyalist düşünüründen söz ederken yerdeki figüre iki zıt taraftan bakıp '**Bu dokuz!**' diyenle '**Hayır, bu altı!**' diyenin karikatürünü kafamda canlandırıyorum. Konunun özü o kadar basit değil ve o derece 'aynılık' içermiyor elbette; ama 27 Mayıs'ın, 12 Eylül'ün, 15 Temmuz'un yok ettiği bütün hayatların kederini yüreğimde hissediyorum şimdi bir kez daha. Özel bir gündem, çağrışım yok. Sadece yazık!

Ortada duran ve şimdi her yandan aynı gözükken şu kocaman '**sıfıra**' bakıyorum ve genetik heyecanımızla birden bire parlayan tarafımıza, inanılmaz saflığımızı, onun için de çok kolay aldatılabilirliğimize; sonra pıreye kızıp yorgan yakışımıza, ütopyalara sırt çevirişimize ve kısaca sanki her şeye çok fana halde hayıflanıyorum!

Bilmiyorum ki doğru mu yapıyorum?

# PENTEST GÜNLÜKLERİ

\*Pentest Günlükleri Kitapçığı Addendum



Yılmaz  
DEĞİRMENCİ



Yaptığım bir pentest kapsamında kuruma ilişkin kariyer sitesine üye oluyorum ve teste başlıyorum. Biraz inceleyince doğum tarihim 2028 yapabildiğimi, üstelik oturum açtığım e-posta hesabına, mevcut diğer test hesabının e-posta hesabını atayabildiğimi görüyorum.

Sonra biraz dikkat edince, bu kariyer sitesinin ".eu" uzantılı ve Avrupa Birliği'ne bağlı olduğunu farkediyor ve testi kesiyorum.

Avrupa'nın siber güvenlik anlamında bize ciddi ihtiyaç duyduğunu anlıyorum :)

# KİTAP KEYFİ

Canhuriyet  
100  
YAŞINDA!



Aslı SEYHAN ÇAKIR



## KÜNYE

Kitap Adı: Gece Yarısı Kütüphanesi

Yazarı: Matt Haig

Basım: Domingo Yayınevi- 17.Basım- 2022

Sayfa: 282

Tür: Roman, Fantastik Kurgu

Bu hafta sizlerle paylaşmak istediğim kitap Matt Haig tarafından kaleme alınmış Gece Yarısı Kütüphanesi isimli roman.

Çoksatanlar listelerinde uzun süre kaldığından okumayan kalmamış olabilir tabii. Ben bir anda parlatılan kitaplara biraz mesafeli yaklaştığım için biraz geç okumuş bulundum.

'Keşke geçmişte şu seçimi yapsaydım, daha mutlu bir hayatım olabilir miydi?' diye düşündünüz mü hiç? Çokça dediğinizi duyar gibiyim. Bu açıdan bakıldığında insanı ferahlatan bir konusu ve ana fikri olduğunu söyleyebileceğim bu kitabı merak ediyorsanız gelin birlikte inceleyelim. Keyifli okumalar dilerim.

**Matt Haig**, 1975 doğumlu İngiliz yazar ve senaristtir. Hull Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi almıştır. Haig, geniş bir okuyucu kitlesine hitap eden romanlar, çocuk kitapları ve kurgu eserleri yazarak çağdaş edebiyat dünyasında önemli bir isim haline gelmiştir.

### Popüler Kitapları:

Zamanı Durdurmanın Yolları

İnsanlar

Yaşama Tutunmak İçin Nedenler

Nevrotik Bir Gezegendeki Notlar

Rahatlama Kitabı

### Çocuk edebiyatına yönelik kitapları:

Bir Noel İsyanı

Kız Kardeş Trol



## KİTABIN KONUSU

*"Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?"*

Nora Seed 35 yaşında, geçmişinde birçok hayalinden vazgeçmiş olması nedeniyle pişmanlıklarla yüklü genç bir kadındır. Annesinin, babasının, sevgilisinin, abisinin, en yakın arkadaşının peş peşe hayatından bir nedenle çıkması ile yoğun depresyon altındadır. Yalnızlığını paylaştığı çok sevdiği kedisini ve son olarak da işini kaybetmesi ile hayata dair umudunu ve kendine dair tüm inancını yitirir. Talihsiz bir karar ile intihar teşebbüsünde bulunur. Ancak kendini ölüm ile yaşam arasında, arafta bir yerde, Gece Yarısı Kütüphanesi'nde bulur.

Çocukken sığındığı kütüphanenin çok sevdiği müdiresi Bayan Elm de bu zamanın işlemediği kütüphanenin Kütüphanecisi olarak karşısına çıkar.

Rafları dolduran sonsuz sayıda kitap Nora'nın yaşayabileceği farklı hayat olasılıklarını içeriyor. Bayan Elm Nora'yı önce külçe gibi ağır olan Nora'nın Pişmanlıklar Kitabı ile tanıştırıyor. Pişmanlıkları ile tekrar yüzleşen Nora diğer hayat olasılıklarını denemeye karar veriyor. Tekrar yaşamak umudunu yeşertecek o hayatı bulmaya çalışıyor. Denediği bir hayatta gerçekten yaşamak istediğine karar verirse o hayatta kalabileceği bilgisi ile türlü hayatlar arasında bir yolculuk başlıyor. Ve Bayan Elm'in sözünü her seferinde farklı açılardan deneyimliyor:

*"Tek bir şeyi farklı yapmak çoğu zaman her şeyi farklı yapmaktır."*

Mutluluk sadece önemli sandığımız seçimlerde mi gizli?

Yanlış giden her detayın sorumlusu gerçekten biz miyiz?

Hayatı yaşanılır kılan ne?

Yanlış bir karar insanın tüm hayatına mal olabilir mi?

Nora paralel yaşamlarında deneyimlediği her hayatta yukardaki sorulara cevap arıyor. Bulduğu cevaplar kök yaşamına ışık olabilecek mi? Acaba Nora tekrar 'yaşamak isteği' ile dolup, bir hayat seçebilecek mi?

Hepimizin hayatta keşkeleri var, kiminin az, kiminin fazla. Kimi hiç düşünmezken, kimimizin çokça sorguladığı pişmanlıkları. Keşke dediğimiz hayatlar bizi daha mutlu edecek hayatlar mı gerçekten?

Matt Haig, sizleri de Nora ile birlikte, kendi pişmanlıklarınızı tekrar ele alacağınız bir yolculuğa çıkarıyor. Oldukça akıcı ve sürükleyici, yaşama bakış açınızda olumlu değişimler yaratacak güçte yaratıcı bir kurgu.

Hayat her an yeni deneyimlere gebe ve "Bazen öğrenmenin tek yolu yaşamaktır."

Ve Nora'dan mesaj var (kısaltılmış) :  
"Yaşayamadığımız hayatların yasını tutmak kolay..."

Edinemediğimiz arkadaşlara,  
yapamadığımız işlere,  
evlenmediğimiz insanlara,  
yapmadığımız çocuklara özlem  
duymak an meselesi...

Ama esas sorun yaşamadığımız için  
pişmanlık duyduğumuz hayatlar  
değil. Sorun pişmanlığın kendisi...

Olası hayatlarımızdan herhangi  
birinin bundan daha mı iyi yoksa  
daha mı kötü olacağını bilemeyiz...

Olmamız gereken tek bir kişi var.  
Hissetmemiz gereken tek bir varoluş  
var.

Her şey olabilmek için her şeyi  
yapmamız gerekmiyor çünkü zaten  
sonsuzuz. Yaşadığımız her an sonsuz  
olası geleceğe gebe.

Onun için bu hayatımızdaki insanlara  
iyi davranalım. Arada bir başımızı  
kaldırıp yukarı bakalım çünkü nerede  
olursak olalım gökyüzü her daim  
sonsuz..."

## KİTAPTAN ALINTILAR

*"Hayatı anlamak zorunda değilsin.  
Yaşamam yeterli."*

*"Her şeyi bir arada yaşamamız.  
Dümdüz bir çizgide. Ama resmin  
tamamı bu değil. Çünkü hayat  
yalnızca yaptıklarımızdan değil,  
yapmadıklarımızdan da oluşur. Ve  
yaşadığımız her an bir çeşit  
dönemeçtir."*

*"Boş yere hayatımızın farklı olmasını  
diliyor, kendimizi başkalarıyla ve  
kendimizin farklı versiyonlarıyla  
karşılaştırıp duruyoruz ama gerçekte  
çoğu hayat bir yere kadar iyi ve bir  
yere kadar kötü."*

*"Özgürlüğün temelinde itaatsizlik  
yatar. İtaat edenlerden ancak köle  
olur."*

*"Kaçıp gitmek istediğiniz yerin  
kaçtığınız yerle aynı olduğunu  
görmek tam bir aydınlanmaydı.  
Hapishanesinin bir yer değil, bakış  
açınız olduğunu anlamak."*

*"Yalnızca algılayabildiğimiz kadarını  
biliriz. Deneyimlediğimiz her şey, en  
nihayetinde, algılayabildiklerimizden  
ibarettir. Neye baktığın değil, ne  
gördüğün önemlidir."*

### Kaynaklar

**Yazarın fotoğrafı:**  
<https://bibliyoraf.com/umut-icin-yazan-yazar-matt-haig/>

**Yazarın hayatı:**  
<https://www.inkilap.com/>